

12 juni 2010 Saalbach Hinterglemm Oostenrijk

In de nacht van vrijdag op zaterdag 12 juni 2010 zijn we vertrokken richting Oostenrijk. Jan, Bert, Wybi, ik en alle materialen.



Rond half twee 's middags waren we bij het hotel. Het is moeilijk te zien op de foto maar de temperatuurmeter wees 32 graden aan.

Na het inchecken zijn we, met de somer jokercard (liftpas) gelijk naar boven gegaan en de blauw line adidas afdaling genomen. Direct naar de start presteerde Jan het om zeker een meter of vier alleen op zijn voorwiel te rijden. Zo'n eerste helling in Oostenrijk is toch wel stijl en de voorrem is gretig. Alles gelukkig oké.



Hoe ziet zo'n blauw line eruit?





Met de gondel weer omhoog en vervolgens weer de afdaling. Een paar keer zijn we op en neer geweest.

De foto's zijn allemaal vanaf hetzelfde punt genomen. Ik moest overigens nog een keer terug. Mijn sportbril vergeten. Die lag gelukkig nog op de alm.



Je moet trouwens vlot zijn met foto's maken want ze gaan echt met een noodgang omlaag. Vooral als het parcours bekend raakt gaat het telkens harder. Bert gevolgd door Jan.

Het is ongeveer 500 meter omlaag en gemiddeld was de snelheid 15,5 kilometer per uur.

Op een gegeven moment
kneep Bert door zijn
remmen. Het gevolg was
een enorme smaak en
behoorlijke
schaafwonden.



De lift en het eindpunt liggen
pal voor ons hotel.

<http://www.hotel-conrad.at>

[trailer van de blue line](#)

